

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ**
**ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017**

Έλληνίδες, Έλληνες,

Θεία συνάρδσει τελούμε σήμερα τά έγκαινια του Φωτογραφικοῦ Μουσείου Πεσόντων καί Απαγχονισθέντων τοῦ Απελευθερωτικοῦ Άγωνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959. Στούς δυσχείμερους αὐτούς καιρούς τῆς Κύπρου, οἱ ἥρωες καί μάρτυρες, τοῦ μεγάλου ἐκείνου ἀγώνα, ἐνθρονίζονται στό φυλακτήριο τῆς αἰώνιας μνήμης, σ' ἓνα συμβολικό ὀκτάγωνο κτίριο τοῦ Μουσείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου. Καί είναι συμβολικό τό δικτύο, ως τέλεια γεωμετρική παράσταση, τοῦ θόλου τοῦ οὐρανοῦ στά μνημεῖα τῶν ἥρωών των καί τῶν μαρτύρων, καί στούς ιερούς ναούς.

Ο ἀγῶνας τῆς Ε.Ο.Κ.Α. τοῦ 1955-1959, κυρίες καί κύριοι, είναι συνέχεια τοῦ ἀγώνα τοῦ 1821. Αποτελεῖ τόν τελευταῖο ἀγώνα τῶν Έλλήνων, πού ἀρχισε τό 1821, πρός ἀπελευθέρωση καί ἐνσωμάτωση τοῦ ἔθνους σέ μία ἑνιαία κρατική ὑπόσταση.

Κατά μία θεώρηση, ό αγῶνας τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ως ό τελευταῖος, εἶναι ό πλουσιότερος ἀγῶνας τῆς Έλληνικῆς ιστορίας, γιατί περιέχει ὅλους τούς προηγούμενους.

Ο Αὔξεντίου καί ό Μάτσης ἐπαναλαμβάνουν τό «μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα.

Ο Παιάνας τῆς Σαλαμίνας «ἴτε παῖδες Έλλήνων, ἐλευθεροῦται πατρίδα» ἀντιλαλοῦσε ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Κύπρου.

Τό «κοινὴ γνώμη πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν, καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν», τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἦταν ἡ ἀπόφαση ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν.

Τό «Ἐλευθερία ἡ Θάνατος» τοῦ 1821, ἦταν ό δόκος τους.

Τά ήρωϊκά τραγούδια τοῦ 1912, ἔγιναν τά τραγούδια τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

Τό «ΟΧΙ» τοῦ 1940, ἐπαναλαμβανόταν ἀπό ὅλους κάθε μέρα.

Καί οἱ αὖρες ταξίδευαν σέ γῆ καί οὐρανό τόν Έθνικό Ύμνο καί τό τροπάριο «Τῇ Υπερμάχῳ Στρατηγῷ».

Θά λεγε κανείς ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 εἶχαν κατεβεῖ ἀπό τά ματωμένα βουνά τῆς Ελλάδας καί ἀγωνίζονταν μέ τούς Έλληνοκύπριους ἀδελφούς τους στά κυπριακά ἀλώνια. Η πραγματικότητα αὐτή ἐκφράζεται συμβολικά στό ὀκταγωνικό κτίριο, ὅπου στεγάζεται τό Φωτογραφικό Μουσεῖο, μία ἀπό τίς πλευρές τοῦ ὅποίου εἶναι ἀφιερωμένη στούς ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Έλληνικῆς Έπαναστάσεως τοῦ 1821, γιά νά εἶναι σύνθρονοι

στήν αἰώνια μνήμη μέ τους ἄξιους συνεχιστές τοῦ ἀγάνα τους, τούς λεοντόθυμους ἀντάρτες τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

Οἱ μαχητές τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ἀλλά καὶ ὀλόκληρος ὁ κυπριακός Ἑλληνισμός, ἔχοντας ριζωμένη τή συνείδηση, ὅτι ἀνήκουν στό Ἑλληνικό Ἐθνος, κατά «τό ὅμαιμον, τό ὅμογλωσσον» καὶ τήν κοινή λατρεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως προσδιόρισε ἡδη ἀπό τόν πέμπτο πρό Χριστοῦ αἰῶνα ὁ Ἡρόδοτος, κατελήφθησαν καὶ αὐτοί ἀπό τό αἴσθημα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, τόν πόθο νά ἐνωθοῦν μέ τή μητέρα Πατρίδα, ὅπως ἦταν πιά γιά τόν κυπριακό Ἑλληνισμό τό ἐλεύθερο καὶ ἀνεξάρτητο Ἑλλαδικό κράτος.

Ἐλληνίδες, Ἐλληνες,

Οἱ τιμώμενοι σήμερα ἥρωές μας εἶναι τά μεγάλα καὶ ἐναργῆ δείγματα πατριωτισμοῦ καὶ αὐτοθυσίας. Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι «ταῖς τῶν τυράννων ἀπειλαῖς τάς ψυχάς ἀπενάρκησαν», κατά τόν Μέγα Βασίλειο, καὶ πρῶτοι ἐκεῖνοι, πυρπολούμενοι ἀπό τής ἐλευθερίας τόν ἔρωτα, ὑψωσαν τό ἀνάστημά τους καὶ ἔπεσαν στίς ἐπάλξεις τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος καὶ ἀνεπήδησαν στά οὐράνια, γιά νά ἐνθρονιστοῦν στό πάνθεο τῶν ἥρωων.

Ἡ τιμή τῶν γενναίων αὐτῶν τῆς πατρίδας ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, συνιστᾶ καθῆκον ἰερό, καὶ ἡ ἐμπρακτη ἔκφραση σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπο καὶ τό ἔργο τους, ἀποτελεῖ γιά τόν καθένα ἀπό ἐμάς πρόκληση καὶ καίρια συγκυρία γιά αὐτογνωσία καὶ αὐτοκριτική. Οἱ τιμώμενοι ἥρωές μας ἀποτυπώνουν καὶ διαδηλώνουν ἴδεες ἀθάνατες, οἱ ὅποιες

ἀντιστέκονται καί δέν ἐκδαπανῶνται στήν καταλυτική φθορά τοῦ χρόνου ἡ τῶν ὁποιωνδήποτε κοινωνικῶν, πολιτικῶν, πολιτιστικῶν καί ἐθνικῶν περιστάσεων. Αὐτῶν τῶν ἐξεχόντων ἀνδρῶν τίς ίερές παρακαταθῆκες ζωῆς καί συμπεριφορᾶς, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἔχομε σήμερα ἀνάγκη ώς κυπριακός Ἐλληνισμός. Καλούμαστε σήμερα, ὅχι ἀπλὰ νά ἐνωτισθοῦμε τή φωνή τους, ἀλλά νά ἀποβοῦμε μιμητές τους καί, ἀκόμα, νά μπορέσουμε κάποια μέρα νά ἐπαναλάβουμε στήν πράξη τή σπαρτιατική ρήση, ὅτι ἐμεῖς ἔχομε ἀναδειχθεῖ «πολλῷ κάρδονες τούτων».

Οἱ ἀναρτημένες στούς τοίχους, τοῦ ἐγκαινιαζομένου σήμερα Μουσείου, Φωτογραφίες τῶν πεσόντων καί ἀπαγχονισθέντων ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, μέ τίς τιμητικές ἐπιγραφές τῶν ὀνομάτων τους, ἀποτελοῦν «πρόπυλον μέγα», τό ὅποιο ἐπαίρει πρός τό ὑψος, ὅσους τίς ἐνατενίζουν.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, συγχαίρομε θερμά τούς ἐπιζῶντες ἀγωνιστές τῆς Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, οἱ ὅποιοι, ἐκπληρώνοντας ίερό καθῆκον ἐθνικό καί θέλοντας νά τιμήσουν τή μνήμη, τήν ἀνδρεία καί τήν αὐτοθυσία τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων συναγωνιστῶν τους, ἵδρυσαν Μουσεῖο ἐξαίρετο σέ ἀπαθανατισμό τῶν ὅσων ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας ἐπετέλεσαν, διατηρώντας ἐσαεί τή μνήμη τους αἰώνια, ἀλλά καί γιά νά στρέφει ό χειμαζόμενος λαός μας τό βλέμμα του πρός τίς πάμφωτες μορφές τους καί νά παίρνει δύναμη καί φωτισμό, νά

έγκαρδιώνεται καί νά καθοδηγεῖται, ώστε τά ύψηλά καί τά ἄξια τῆς ἀρετῆς νά πράττει.

Τό έγκαινιαζόμενο σήμερα Φωτογραφικό Μουσεῖο τῶν πεσόντων καί ἀπαγχονισθέντων ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, ἀποβαίνει σήμερα ἀμβωνας, ό όποιος ἐπιφωνεῖ τήν ἀρετή τῆς ἐλευθερίας καί ἀναζωπυρώνει τίς καρδίες ὅλων μας γιά διακονία τῆς Πατρίδας. Ἐδῶ θά προσκυνοῦμε τήν ἑλληνική δόξα, κρυμμένη στό Μουσεῖο αὐτό, καί θά ἀνακαλοῦμε στή μνήμη μας τή θυσία τῶν ἥρωών μας καί, ζῶντες νοερά τήν ἀρετή, τό θάρρος καί τή γενναιότητά τους, θά ἀναβαπτιζόμαστε ἑθνικά μέσα στά ίερά νάματα τῆς θυσίας τους καί θά ἀντλοῦμε τήν ἐλπίδα, τή δύναμη καί τό θάρρος, γιά νά συνεχίσουμε τήν αίματόβρεκτη πορεία πρός τήν ἐλευθερία.

Σήμερα, πού ό κυπριακός Ἑλληνισμός περνᾶ μιά ἀπό τίς σκληρότερες δοκιμασίες τῆς μακρόχρονης, ύπερτρισχιλιετοῦς ιστορίας του, νά ἀναβαπτιζόμαστε πρέπει διαρκῶς μέσα στά ίερά νάματα τῆς θυσίας τῶν ἀείζωων αὐτῶν συμβόλων πατριωτισμοῦ καί εὐψυχίας καί νά ἀντλοῦμε δύναμη καί θάρρος, γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μέχρι πού ό κυπριακός Ἑλληνισμός νά βγει ἀπό τή σκιά θανάτου στό ύπερήφανο φῶς τῆς ἐλευθερίας.

Οι τιμώμενοι σήμερα ἥρωές μας, μᾶς θέλουν μακριά ἀπό ἀδελφοκτόνους διχασμούς, μέ φρόνημα μαχητικό, μέ ίστορική εύθύνη καί μέ σφραγίδα ἀδελφοσύνης νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα γιά ἑθνική λύτρωση καί σωτηρία.

Τά σημερινά έγκαινια τοῦ Μουσείου τῶν φωτογραφιῶν τους, συνιστοῦν ἐνα ἐγερτήριο συνειδήσεων, μιά ύπενθύμιση καί μιά δραματική προτροπή πρός ὅλους, νά ἀφήσουμε, χωρίς χρονοτριβή, τό ΕΓΩ καί νά στραφοῦμε στό ΕΜΕΙΣ τῆς Πατρίδας καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα, μέχρι πού νά κερδίσει τελικά ἡ δικαιοσύνη, μέχρι πού νά καρποφορήσουν οἱ προσπάθειες πού καταβάλλονται γιά μιά λύση, ἔντιμη, δίκαιη, ἐθνικά ἀξιοπρεπή, δημοκρατική, λειτουργική καί βιώσιμη, πού θά συνάδει μέ τό διεθνές δίκαιο, τά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Άσφαλείας καί τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο, μία λύση πού θά κατοχυρώνει πλήρως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα Έλληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτῶν, Αρμενίων καί Λατίνων.

Κυρίες καί Κύριοι,

Οἱ φωτογραφίες τῶν ἥρωών τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, ἀναρτῶνται μέσα στό έγκαινιαζόμενο σήμερα Μουσεῖο, ώς μία ὁρατή ύπόμνηση σ' ἡμᾶς καί στούς ἐπιγενομένους τῆς θυσίας τους ύπέρ τῆς Πατρίδας. Ὁμως, οἱ αἰώνιοι καί ἀθάνατοι αὔτοί ἥρωες μένουν, ώς ἄσαρκες παρουσίες, ἐκεὶ στά μέρη πού πολέμησαν, στά ἐλεύθερα καί σκλαβωμένα βουνά τῆς Πατρίδας μας, ώς σφραγίδα ἐλεύθερίας, δημοκρατίας καί δικαιοσύνης καί ώς ἀρραβώνας τῆς ἐνιαίας καί ἀδιαίρετης Κύπρου.

Τιμημένοι ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59.

Σᾶς ύποδεχόμαστε σήμερα ἐδῶ στήν παλαιάφατη τοῦ Κύκκου Μονή, στήν κιβωτό αὐτή τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων καί ἐθνικῶν προσδοκιῶν τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ὅποια σ' ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὴν πολυέραστη ἐλευθερία, ἥταν ὁ ἐνθουσιώδης σημαιοφόρος τῆς ἀπελευθερωτικῆς ἴδεας καί ὁ ἡρωϊκός πρόμαχος τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν δικαίων τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σᾶς ύποδεχόμαστε ἐδῶ στόν φάρο αὐτό τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, πού περικοσμεῖται καί περιφρούρεῖται ἀπό τή χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας, τῆς Υπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ γένους μας, στά πόδια τῆς ὅποιας ἀκουμπᾶ ὁ ὁρθόδοξος Ἑλληνικός λαός μας τά προβλήματά του καί καταθέτει τίς θλίψεις, τούς πόνους καί τίς ἀγωνίες του, ἀλλά καί τίς ἐλπίδες καί προσδοκίες του.

Γόνυ κλίνοντες ψυχῆς καί σώματος, σᾶς ύποδεχόμαστε σήμερα στό Ὁκτάγωνο Μουσεῖο τῆς Τερᾶς Μονῆς Κύκκου, πού γίνεται καταφύγιο καί κατοικία σας. Ἡ Παναγία ἡ Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου, πού στόν πολυαίμακτο ἐκεῖνο ύπέρ τῆς ἐλευθερίας ἐπικό ἀγώνα σας ἥταν ἡ καταφυγή καί προστασία σας, σᾶς ύποδέχεται σήμερα σάν εἰκόνες ἰερές στό εἰκονοστάσιο τοῦ Ὁκτάγωνου αὐτοῦ Μουσείου, πού σημαίνει θόλο ἐκκλησίας καί θόλο οὐρανοῦ.

«Ἐκκαθάρθητε ἐν τῷ αἴματι ὑμῶν καί καθήρατε καί τήν Κύπρο ἀπό τό ἄγος δουλείας αἰώνων».

Ἐκρατήσατε στά χέρια σας τήν τιμή τῶν Ἑλλήνων.

Ἐξεφράσατε τίς οἰκουμενικές ἀξίες τους.

Κατακυρώσατε τήν Κύπρο ως μέρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μέ τούς λόγους αὐτούς καὶ τίς εὐχές μου πρός ὅλους, τελῶ τά ἐγκαίνια τοῦ καταφυγίου τούτου τῶν ἡρώων τοῦ Ἐθνους καὶ τῶν μαρτύρων τῆς Πίστεως, ἀφοῦ, ὅμως, προηγουμένως, ἐκφράσω τίς θερμές εὐχαριστίες μου στόν ἐμπνευστή καὶ ἐκτελεστή τοῦ ὅλου ἔργου ἀγωνιστή τῆς Ε.Ο.Κ.Α. κ. Δημήτριο Χατζηπασχάλη, στόν Τομεάρχη τῆς Ε.Ο.Κ.Α. κ. Ρένο Κυριακίδη γιά τίς εὔστοχες ὑποδείξεις του καὶ τήν ἐνεργό συμμετοχή του, καθώς, ἐπίσης, καὶ γιά τή συγγραφή περιληπτικοῦ βιβλίου γιά τήν προσφορά τῆς Μονῆς Κύκκου στόν ἐπικό ἐκεῖνο ἀγώνα. Άλλα καὶ στόν κ. Σάββα Νικολαΐδη, γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή του σέ κάθε αἴτημα καὶ στή γρήγορη διεκπεραίωση, σέ ὅ,τι τοῦ ἀνατίθετο.

Τέλος, εὐχαριστῶ καὶ ὅλους ἐσᾶς γιά τήν ἐδῶ παρουσία σας.