

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΣΙΜΩΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Θ.Π.  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου,  
Κύριε Χρυσόστομε Β',  
Σεβασμία των Ιεραρχών Χορεία,  
Εντιμότατοι Αρχοντες,  
Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί,  
Λαέ περιούσιε της μαρτυρικής Κύπρου,

Πανιερώτατε και λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Μητροπολίτα  
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρε,

Η Αγία του Χριστού Εκκλησία, λελουσμένη εις το ανέσπερον φως  
της Αναστάσεως του Κυρίου, κηρύττει και διακηρύττει κατά την περίοδον  
ταύτην, ψάλλουσα διά μεγαληγόρων ύμνων, το νέον χαρμόσυνον διά τόν  
σύμπαντα κόσμον και την οικουμένην όλην άγγελμα, το «Χριστός  
Ανέστη!».

Έρχομαι εκ της Βασιλίδος των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολιν, εις  
τον ευλογημένον και ηγιασμένον τούτον χώρον της θεοφρουρήτου και  
γερασμίας Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, σεπτή  
εντολή της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού  
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ίνα εκπροσωπήσω την Σεπτήν Κορυφήν  
της Ορθοδοξίας, τη παρουσία του αγαπητού και εκλεκτού Ιεράρχου της  
Μητρος Εκκλησίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Μιχαήλ,  
εις την τελετήν ταύτην της ενθρονίσεως της υμετέρας φιλάτης  
Σεβασμιότητος, ως πρώτου επισκόπου και Μητροπολίτου της  
αρτισυστάτου Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας.

Έμπλεως χαράς και μετά μεγίστης τιμής, διερμηνεύω τα πατρικά  
αισθήματα του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας και Οικουμενικού ημών  
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διαβιβάζων προς υμάς, τιμιώτατε  
Αδελφέ, την πατρικην ευαρέσκειαν, την Πατριαρχικην ικανοποίησιν και  
αγάπην ως και τας σεπτάς Αυτού ευχάς και ευλογίας επί τη γενομένη  
επαξία εκλογή και καταστάσει υμών εις την Ιεράν Μητρόπολιν ταύτην,  
ευχόμενος άμα, όπως πηδαλιουχήτε την νοητήν ταύτην της Εκκλησίας  
ολκάδα εις έτη ως πλείστα, λαμπρύνητε δε την ποιμαντοριάν υμών διά  
βουλευμάτων κεδνών και έργων ευκλεών, μετά της διακρινούσης υμάς

αληθούς θεοσεβείας, της θερμής ζώσης ευσεβείας, και της αφοσιώσεως εις τα πατρώας παραδόσεις της Ορθοδοξίας.

Σήμερον το του Κύκκου ιερόν σκήνωμα και η περίβλεπτος Ιερά Μονή, περιβεβλημένη την εόρτιον αυτής στολήν, περιχαρώς και πάλιν εορτάζει, διότι σπάνιον όντως και εξαίρετον γεγονός συντελείται εν αυτή. Ο Καθηγούμενος και Δεσπότης αυτής διά πρώτην φοράν, εις τα εννεακόσια και πλέον έτη της μακραίωνης ιστορίας της, ανυψούται, ελέω Θεού, εις Μητροπολίτην και Ποιμενάρχην της ευρυτέρας περιοχής πέριξ αυτής, της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας.

Πανιερώτατε άγιε Αδελφέ,

Σήμερον η Πόλις του Κωνσταντίνου και η Βασιλική και Σταυροπηγιακή αυτή Μονή ανακαλούν εις την μνήμην ημών τους από αρχαιοτάτων χρόνων πνευματικούς, ιστορικούς και εκκλησιαστικούς δεσμούς, οι οποίοι υπάρχουν μεταξύ των, και ιδιαίτέρως τον δομήτορα θεοφόρον ασκητήν Ησαΐαν, ο οποίος μετέφερεν από την Κωνσταντινούπολιν εις την ευλογημένην Κύπρον την πάνσεπτον θαυματουργόν εικόνα της Θεομήτορος της Ελεούσας, η οποία λαμπρύνει και περιφρουρεί το Καθολικόν τούτο, και μυριπνώς ευωδιάζει το άρωμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της ετοιμής αντιλήψεως πάντων των Χριστιανών, της κοινής Υπερμάχου Στρατηγού της Βασιλίδος Πόλεως και της νήσου ταύτης, του καταφυγίου του κόσμου, της παραμυθίας των ευλαβών προσκυνητών, ως τεκούσης ανερμηνεύτως τον θείον Λόγον και αναβλυσάσης πάσιν ιάματα.

Πάντες ημείς, οι ευρισκόμενοι εις το ιστορικόν τούτο Καθολικόν, συνεορτάζοντες την εύσημον ταύτην ημέραν της ενθρονίσεώς σας, φίλτατε άγιε Αδελφέ, καθιστάμενα κοινωνοί της δικαίας ταύτης χαράς σας.

Ανακαλούμεν εις την μνήμην τους ευγενείς προκατόχους σας και αδελφούς της Μονής ταύτης, ως τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον πρώην Κύπρου κ. Χρυσόστομον, τον βιούντα από ετών τον Γολγοθά της δοκιμασίας του, και την αγωνίαν της ζωής του.

Ενθυμούμεθα το πνευματικόν γέννημα της Μονής ταύτης, τον μέγαν οραματιστήν και αγωνιστήν των εθνικών παλμών του Κυπριακού Ελληνισμού μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τον Γ', όστις εσφράγισε διά λόγων και έργων την ιστορίαν αυτής αλλά και της νήσου ολοκλήρου διά των ενδόξων αγώνων του και των προσωπικών του

δοκιμασιών, διά την διαφύλαξιν των δικαίων της Κύπρου αλλά και της Αγιωτάτης ταύτης Εκκλησίας.

Πεφιλημένε άγιε Αδελφέ,

Ο δάκτυλος του Θεού, ο καταγράφων τα γεγονότα, καθώς Εκείνος γνωρίζει, Σε έταξεν επί της ιεράς ταύτης Σκοπιάς της θεοσώστου Μητροπόλεως. Την μέχρι τούδε εν τη Εκκλησία αποστολικήν διακονίαν Σου, ως Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής ταύτης, την ανήλωσες εις την κοινωνικήν προσφοράν και εις την φιλανθρωπίαν, εις την προώθησιν και προβολήν της Μονής ως και εις την διαφύλαξιν των πολιτισμικών θησαυρών της νήσου ταύτης, με διαρκή πνευματικήν ενατένισιν, βαθέως καθιερωμένος εις την αγάπην του φιλοχρίστου Κυπριακού λαού, οραματιστής και αγωνιστής, με την ελπίδα πάντοτε διά μίαν ανεξάρτητον, ελευθέραν και ηνωμένην Κύπρον και δι' έν καλύτερον μέλλον. Ακόμη και εις χαλεπούς καιρούς δοκιμασιών και προσωπικών ευγενών προσδοκιών, γνωρίζεις να αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα και με συνείδησιν εκκλησιαστικήν και χριστιανικήν καρδίαν αναδεικνύεσαι αντάξιος των περιστάσεων. Υπήρξες ο εμψυχωτής της συναλληλίας Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας.

Εν τη βεβαία ταύτη ελπίδι, την οποίαν υποτρέφει μεν και δικαιοί η πολλαχώς μεμαρτυρημένη αγάπη Σου προς την Εκκλησίαν, η βαθεία πείρα και η μόρφωσις και η σεμνή και ένζηλος εν τω οίκω Κυρίου ανατροφή και διακονία Σου, επικυροί δε και επιστηρίζει η προ μικρού επισήμως εκδηλωθείσα γνώμη της Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου, εν τη βεβαία, λέγω, ταύτη ελπίδι, η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ο Σεπτός Προκαθήμενος αυτού Παναγιώτατος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος και πάντες ημείς χαιρετίζομεν την ευκταίαν και ποθεινήν εκλογήν και ανάρρησίν Σου, Πανιερώτατε και τιμιώτατε αδελφέ, φίλτατε Νικηφόρε, ως πρώτου Ποιμενάρχου της νεοσυσταθείσης ταύτης επαρχίας.

Διό και αναπέμπομεν Δοξολογίαν προς τον εν τοις ουρανοίς Δομήτορα της Εκκλησίας Κύριον και την πάνσεπτον θαυματουργόν εικόνα της Μητρός Αυτού Παναγίας Κυκκωτίσσης, ίνα το αμέτρητον έλεος Αυτού προφθάνη, ενθαρρύνη και Σε ενισχύη πάντοτε εν τω μεγάλω έργω του Ιεράρχου, Ηγουμένου και Ποιμενάρχου, επιδαφιλεύων Σοι υγείαν αστεμφή, και κρατύνη Σε επί μήκιστον εις την Μητρόπολιν ταύτην, προς δόξαν και κλέος της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας του ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, εγκαύχησιν δε της Μητρός Μεγάλης του

Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, η οποία διά της ελαχιστότητός μου αναφωνεί το «Άξιος».